



DE KOEPEL

Informatieblad van geloofsgemeenschap
De Goede Herder Schiedam

Basiliek van de H. Liduina en O.L.Vrouw Rozenkrans



2021



Actie
Kerkebalans

*Geef vandaag
voor de kerk
van morgen*

WELKOM

Als eerste bericht in deze tweede Koepel willen wij graag onze nieuwe parochianen vanuit de H. Hart en St. Jan de Doper-Visitatie van harte een warm welkom heten in de Liduina Basiliek.

Juist door uw komst zal onze gemeenschap verder verrijkt worden en hebben wij onze website www.liduinabasiliek.nl beter toegankelijk gemaakt voor al onze nieuwe parochianen. Wij beseffen, dat velen van u nog met gemengde gevoelens terugkijken naar de sluiting van hun oude deelgemeenschap. Wellicht kost het u nog wat gewenning om u thuis te gaan voelen in de Liduina Basiliek. Neem uw tijd hiervoor.

Wij hopen en bidden, dat u een plek en plaats gaat vinden in onze en sinds kort ook uw prachtige kerk. De bezoekers van onze kerk hebben een internationaal karakter, ca. 29 nationaliteiten. Al deze nationaliteiten vormen een prachtige harmonie binnen onze geloofsgemeenschap en voelen zich thuis in de Liduina Basiliek

Beheercommissie geloofsgemeenschap de Goede Herder Schiedam:

Thea Bakker-Janse (coördinator)

Mr Louis van Poppel (financieel beheerder)

Fer van Houten (Docbase)

Wim Broeren (gebouwen)

Hans den Houting (ledenadministratie)

De mensen
van Monuta maken
het verschil

Monuta 

Uitvaartzorg en -verzekeringen

**ABO/van den Boogert
AVBO/van der Linden**

Uitvaartcentrum
Burg. Honnerlage Gretelaan 377, Schiedam
Tel: (010) 426 76 78

STOUT
••• **adviesburo**

Gespecialiseerd in interim- en
projectmanagement op het gebied van
duurzaam ondernemen.

De kracht van het buro is de unieke combinatie
van strategisch commercieel inzicht, pragmatisch
handelen en samenwerking met
maatschappelijke organisaties

Hoogenboomlaan 11-33, 4325 DD, Renesse

Telefoon (0111) 46 23 82 / 06 - 54 20 86 25

Internet www.adviesburostout.eu

Email hans@adviesburostout.eu

FAMILIEBERICHTEN

BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE ZIJN ACHTERGEBLEVEN:

Maria Malais-van Houten
Leo Buckers
Dimphy Rikkers-Beljaars
Dina Kloppers-Kerkhof
Nel Janse-Kloppers
An Dijkshoorn-Fuchs
José Gootjes-Henderickx
Giuse Thai Nguyen



VERVOER NAAR DE KERK

Wie geeft zich op, om op de zondagen en de bijzondere feestdagen, zoals Kerstmis, Pasen, St. Liduinafeest enz., mensen naar de kerk te brengen en na afloop weer naar huis? Het is niet nodig dat u uw gast iedere week ophaalt, daar zijn genoeg rijders voor. Juist gaat het om die bijzondere dagen en feesten. Geeft u zich alstublieft op zodat ook die mensen die slecht ter been zijn, of om welke reden dan ook niet op eigen kracht naar de kerk kunnen komen door u gehaald worden en deel kunnen nemen aan de vieringen in onze basiliek. Opgave bij mevrouw Th. Bakker-Janse: telefoon (010) 426 72 83. Heel veel dank voor uw medewerking.

**OTTICA
EYE
FASHION**

Oogmeting
Oogdrukmeting
Contactlenzen
Computerbril
Zonnebril

Geopend van ma t/m za
van 9:00 uur t/m 19:00 uur

Groenelaan 99a
3114 CD Schiedam
010 - 426 19 30

Hier had uw advertentie kunnen staan

ACTIE KERKBALANS

In 2020 liepen de inkomsten van parochies terug, onder meer doordat collectes uitbleven in de periode dat er geen publieke vieringen waren en daarna vieringen slechts met een beperkt aantal mensen konden plaatsvinden. 'De noodzaak om een beroep te doen op de mensen om een bijdrage te geven voor de kerk is daarmee alleen maar belangrijker geworden', onderstreept econoom John Bakker van het Bisdom Rotterdam. Het is nodig dat we niet alleen zoveel mogelijk mensen weten te bereiken, maar juist ook dat we hen betrekken bij de kerk. De afgelopen periode met Corona heeft ons geleerd hoe belangrijk het is dat we een parochiegemeenschap vormen en dat vraagt om ieders inzet, ook financieel. De uitdaging is om daar nu creatief weer een verdere stap in te zetten.



U hebt in het recente verleden blijk gegeven u ook verbonden te weten met de Basiliek. Immers u droeg financieel bij door middel van onze Actie Kerkbalans. Daar zijn wij u zeer dankbaar voor! Een kerk met zijn uitgebreide kerkinventaris mag dan wel veel waard zijn, maar dat betaalt nog niet de rekeningen.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Wij merken, dat de inflatie weer de kop opsteekt. Geef derhalve meer dan u tot op heden gebruikelijk was. Een deel van u heeft dit al gedaan. Wij vragen deze groep weer opnieuw: Kijk of u nog méér kan en tegen degenen, die de laatste jaren steeds hetzelfde betalen, kan ik alleen maar zeggen: U draagt eigenlijk ieder jaar minder bij. Door Corona zijn wij zeer beperkt in het doen van uitgaven tijdens leuke uitjes en vakanties. U houdt wellicht geld over, maar uw kerk komt flink tekort. De oplossing ligt voor de hand.

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee. In het afgelopen jaar zijn wij gestart met de digitale collecte. Onze kerkgangers hebben ruim 3.000 euro digitaal overgemaakt en zij kunnen hun bijdrage verwerken in hun voorlopige aangifte 2021 en hun definitieve aangifte 2020.

Wilt u uw gift aan Actie Kerkbalans aftrekken in de belastingaangifte? Geef dan een periodieke gift. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost. Een periodieke gift moet schriftelijk vastgelegd worden voor minimaal vijf jaar achtereenvolgend. Ook de kerk moet het formulier ondertekenen. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Louis van Poppel, telefoon (010) 473 07 57.

Louis van Poppel.

PCI ZOEKT NIEUWE BESTUURSLEDEN

De Parochiële Caritas Instelling van De Goede Herder, kortweg PCI genoemd, verleent hulp aan mensen in nood en doet dat vooral financieel. Vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur, zullen in de loop van 2021, drie van de vijf leden het bestuur verlaten.

Wij vragen parochianen, die zich willen inzetten voor onze medemensen in een zwakke positie, zitting te nemen in dit bestuur. Als bestuurslid beoordeelt u, samen met de anderen, de aanvragen. Er wordt ongeveer 8 keer per jaar vergaderd. De zittingstermijn is 4 jaar en kan éénmalig verlengd worden.

Voor verdere informatie en/of opgaven kunt u terecht bij: Annelies Eysink Smeets-van de Burgt (voorzitter), telefoon: (010) 880 63 63 of 06 - 18 27 90 92, of via e-mail pci.bestuur@goedeherderparochie.nl

Bestuur PCI De Goede Herder.

*Alles heeft zijn tijd ...
Er is ook een tijd van afscheid nemen*

ANTONIUM

Begravenis & Crematieverzorging

24 uur per dag bereikbaar

Telefoon 010 471 81 71

*Ton van der Horst
Bieslookveld 4
3124 VB SCHIEDAM*

W. BROEREN & ZONEN

elektrotechniek

Nieuwsticht 1
3113 BH Schiedam
Postbus 641
3100 AP Schiedam
Telefoon 010 - 426 34 09
Telefax 010 - 427 02 27

HERINNERINGEN AAN DE H. HARTKERK

Het boek 'Baken van de Gorzen' ligt voor mij op tafel. Het is prachtig. Mooie foto's, historische feiten, interviews met en verhalen van oud-parochianen, waarvan ook ik er een ben. Mijn rol als vrijwilliger was bescheiden en ik keek met bewondering naar de mensen die figuurlijk en soms letterlijk hard gesjouwd hebben om alles draaiende te houden. Zonder zichzelf op de borst te kloppen en ondanks soms frustratie en teleurstellingen gingen zij altijd weer door. Als ik nu langs de H. Hartkerk loop of fiets, denk ik aan de mooie sobere kerkruimte, waar gedoopt is, gebeden, gezongen, gerouwd en getrouwd is, en niet te vergeten gelachen en gehuild. Een boek waardig!



Baken van de Gorzen is een herinneringsboek samengesteld en uitgegeven door Ted Konings. Jeannette Nieuwenhuizen zorgde voor de vormgeving. Zij tekende ook voor de beeldbewerking, de omslagfoto en de portretfoto's bij de interviews. Het boek is te koop bij het Schiedams Boekhuis, Hoogstraat 106, telefoon (010) 761 13 52 en Post Scriptum, winkelcentrum Spaland, telefoon (010) 471 12 13 13.

Liesbeth Dingenouts.

PASTORAATGROEP SCHIEDAM

De Pastoraatgroep Schiedam is gestart in september 2018. De groep is samengesteld vanuit de vier Schiedamse kerken voor de hele geloofsgemeenschap Schiedam. Inmiddels kan nog maar in twee kerken de eredienst gevierd worden, de St. Liduinabasiliek in het centrum en de St. Jacobuskerk in Kethel.

De pastoraatgroep telt nu vier leden: Janet Bisschop, Michiel Rutten, Wim Engelen en Riek Wouters. Begeleider is pastor Charles Duijnste. Eens per maand vergaderen we, ieder bereidt zijn punten voor en legt die uit. Samen komen we tot besluiten. Aan de hand van de notulen wordt een actielijst geschreven, zodat ieder snel weet wat zijn taken zijn. Er zijn vier doelstellingen:

- 1 Ontwerpen en helpen opzetten van nieuwe pastorale doelstellingen.
- 2 Voorbereiden en uitvoeren van pastoraal beleid voor de geloofsgemeenschap (in verbondenheid met het pastorale team).
- 3 Groei van de nieuwe geloofsgemeenschap Schiedam met de 2 kerken.
- 4 Signaleren en bespreken van pastorale behoeften, noden en wensen binnen de geloofsgemeenschap.

U begrijpt, ook hier heeft het Coronavirus de zaken bemoeilijkt en hebben wij niet kunnen doen wat we eigenlijk wel graag wilden organiseren of regelen. Er zijn wel al wat resultaten geboekt.

En we gaan stoer door want er zijn nog genoeg ideeën. Soms loop je tegen een muur op maar we willen er zijn om de geloofsgemeenschap Schiedam te steunen en er te zijn voor onze medeparochianen. En alleen samen met u, de medeparochianen, waarbij veel mensen hun steentje bijdragen als vrijwilliger kunnen wij onze ideeën ten uitvoer brengen. En zo met Gods hulp kunnen wij er een bloeiende geloofsgemeenschap van maken.

Riek Wouters.

ZIEKENBEZOEK

Ligt u of één van uw huisgenoten in het zieken-/verpleeghuis, dan kan op verzoek één van onze vrijwilligers u daar komen opzoeken. Ook kan - in overleg en op verzoek van de zieke - de H. Communie thuis gegeven worden. In beide gevallen kunt u contact opnemen met mevrouw Th. Bakker-Janse, telefoon: (010) 426 72 83.

Installatie, onderhoud en reparatie van water, gas, riolering, sanitair, dakbedekking, lood- en zinkwerken, centrale verwarming, airconditioning, renovatie, utiliteits- en nieuwbouw.



Installatie- en Loodgietersbedrijf



lid van de
Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

Fokkerstraat 509 3125 BD Schiedam
Tel. 010 - 426 84 68 Fax 010 - 426 15 51



VASTENACTIE

Het zijn rare tijden; dit zult u vaak gedacht hebben de laatste maanden. Zo ook voor onze parochie en haar

VASTENACTIE

kerken. Zo ook voor de vastentijd. Al sinds lange tijd besteden wij in de vastentijd extra aandacht aan hen die het minder hebben. Juist in tijden van deze pandemie, is het belangrijk dat wij hen steunen.

Sinds enige jaren doen wij dit samen met de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het ene jaar volgen wij de vastenactie van de Rooms Katholieke Kerk, het andere jaar dat van de Protestantse Kerken, 'Kerk in actie'. In 2021 steunt onze parochie 'Kerk in actie'.

Het thema van de 40-dagentijdscampagne van Kerk in Actie is dit jaar: 'Ik ben er voor jou', geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid. Elke week leggen we de focus op een Kerk in Actie-project én een van de zeven werken die bij dat project past.

Naast de projecten van 'Kerk in actie' wordt er ook een project dichtbij gesteund. Dit jaar zijn dat de aanloophuizen (ontmoetingsplaatsen) in Schiedam-Vlaardingen en Maassluis.

Zondag 21 februari beginnen we met het project 'De zieken bezoeken'. **Ik was ziek en jullie bezochten mij** - Mattheüs 25, 36. Kerk in actie ondersteunt een project in Moldavië. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken in Moldavië die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Zondag 28 februari gaan we verder met het project 'De dorstigen laven'. **Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken** - Mattheüs 25, 35. Kerk in actie ondersteunt een project in Nederland. Het aantal kerkgangers in Nederland neemt af, maar een groeiende groep mensen is op zoek naar zingeving. Ze hebben het misschien goed voor elkaar, maar tegelijkertijd is er het gevoel iets te missen. Op deze 'dorst naar zin' speelt de

Protestantse Kerk in door mensen een plek te bieden waar ze zingeving en saamhorigheid kunnen vinden. Pioniersplekken in heel Nederland zijn zo een bron van levend water voor iedereen die op zoek is naar zin. De katholieke Kerk doet dit ook.

Zondag 7 maart beginnen we met het project 'De vreemdeling onderdak bieden'. ***Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op*** - Mattheüs 25, 35. Kerk in actie ondersteunt een project in Libanon. Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht voor het aanhoudende geweld en werden gastvrij opgevangen in buurland Libanon. In dit kleine land is inmiddels één op de vier inwoners vluchteling. Dit zet de samenleving onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen en de werkloosheid is verdubbeld. Kerk in Actie helpt zowel vluchtelingen als de arme bevolking van Libanon.



Zondag 14 maart beginnen we met het project 'De naakten kleden'. ***Ik was naakt en jullie kleedden mij*** - Mattheüs 25, 36. Kerk in actie ondersteunt een project in Nederland. Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio's als Groningen en Limburg is de nood hoog. Kerken doen wat ze kunnen om bij te springen en starten initiatieven als kledingbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie ondersteunt hen, zodat zij mensen in armoede kunnen blijven helpen.

Zondag 21 maart start het project 'De hongerigen eten geven'. ***Ik had honger en jullie gaven mij te eten*** - Mattheüs 25, 35. Kerk in actie ondersteunt een project in Indonesië. Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk hen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Zo kunnen ze weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogas-installaties goede landbouw bedrijft.

Zondag 28 maart begint het project 'De doden begraven'. ***Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk*** - Tobit 2, 7. Pasen is het feest van de opstanding, het nieuwe leven. God roept

mensen weg uit een bestaan dat zonder hem een doodlopende weg is. We mogen opnieuw beginnen. Vanzelf is dat niet gegaan, dat is wat het verhaal van Goede Vrijdag en de begrafenis van Jezus ons vertelt. Maar door die duisternis heen is het weer licht geworden. Van dat licht willen we delen, ook met jongeren, en hen laten zien waar het echte leven te vinden is.

Zondag 4 april Pasen is er aandacht voor 'Ik ben er voor jou'. ***Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben*** - 1 Johannes 4, 21. Kerk in actie ondersteunt een project in Zuid-Afrika. Veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. Velen van hen maken hun school niet af en worden werkloos. Wat is het dan mooi als er mensen zijn die zeggen: 'Ik ben er voor jou'. Kerk in Actie steunt een organisatie die kansarme kinderen helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Zo maken ze kans op een beter leven.



In samenspraak met de landelijke organisaties coördineert een al 50 jaar 'oude' oecumenische werkgroep MOVZWO voor diverse kerken in het oude dekenaat Schiedam Vlaardingen - Maassluis activiteiten en inzameling van gelden tijdens de vastentijd/40-dagentijd. Het ene jaar sluit de groep MOVZWO aan bij de activiteiten van Vastenactie van de Katholieke Kerk en het andere jaar bij Kerk In Actie van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Deze groep vraagt iedere kerkgemeenschap, deelgemeenschap, wijkgemeente, school, ook iedere particulier die in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis oecumenisch wil samenwerken in deze vastentijd/40-dagentijd, om gelden over te maken op bankrekening NLO4 INGB 0000 0233 25 t.n.v. 'Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maassluis' te Vlaardingen.

Penningmeester van de Vastenactie, broeder Ted van der Geest, zal in de volgende Kerk aan de Waterweg de stand van zaken doorgeven, met daarin vanzelfsprekend het bedrag dat voor dit jaar naar Kerk In Actie wordt overgemaakt en welk bedrag naar het diaconaal project dichtbij gaat. In 2020 kwam er € 5151,32 binnen. € 4378,63 voor Vastenactie excl. kosten van materialen en € 772,69 voor een diaconaal project dichtbij.

Wim Engelen.

40-DAGEN RETRAITE

'Het licht van uw gelaat' is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.

Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via www.40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail. Op www.ignatiaans-bidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen. Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen.

Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te kijken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van Corona toch met elkaar verbonden zijn.

Jan Kuijs.

Rijwielspecialzaak



Van Leeuwen
& zoon

Groenelaan 48, 3114 CJ Schiedam
telefoon: 010 - 426 33 36

Schiedam  Altijd nieuws

Blijft u graag op de hoogte van het
wel en wee van uw stad?
Ga dan regelmatig naar

www.schiedam24.nl

LITURGISCHE KALENDER

De Corona-pandemie heeft ons nu al bijna een jaar in de greep. Door de steeds wijzigende maatregelen van het kabinet, wijzigt ook de planning van de eucharistievieringen. Vandaar dat de liturgische kalender deze keer opnieuw onder voorbehoud is.

Houdt u de wekelijkse Nieuwsbrief en de website www.liduinabasiliek.nl in de gaten voor de meest actuele gegevens.

14 februari

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is rector Egging.

zondag 10.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor Jubilatio. Celebrant is rector Egging.

Er kwam eens een melaatse bij Hem die op zijn knieën viel en Hem smeekte: 'Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.' Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit en raakte hem aan en sprak tot hem: 'Ik wil, word rein.' Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. Marcus 1, 40-42.

17 februari

ASWOENSDAG: VASTEN- EN ONTHOUDINGS DAG

8.30 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pastoor Duynstee.

19.00 uur : Gezongen eucharistieviering.
Celebrant is pater Tharsis SVD.



**Tijdens de eucharistievieringen
oplegging van het askruisje**

21 februari

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD.

zondag 10.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei. Celebrant is pater Tharsis SVD.

Terstond dreef de Geest Hem naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Marcus 1, 12-13.

28 februari

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant in deze viering is pater Kunnekkadan SVD.

zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. de Cantorij. Celebrant is pater Kunnekkadan SVD.

Petrus nam het woord en zei tot Jezus: "Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia." Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem: 'Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.' Marcus 9, 5-7.

7 maart

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pastoor Duynstee.

zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei. Celebrant is pastoor Duynstee.

13.30 uur : Eucharistieviering gebedskring 'Mama di Rosario'. Celebrant in deze viering pater Tharsis SVD.

Toen het paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers van runderen, schapen en duiven aan en ook de geldwisselaars, die daar zaten. Hij maakte een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: "Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!" Johannes 2, 13-16.

14 maart

VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD: ZONDAG LAETARE

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pater Tharsis SVD.

zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio. Celebrant is pater Tharsis SVD.

Zo zeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods. Johannes 3, 16-18.

21 maart

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is rector Egging.

zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei. Celebrant is rector Egging.

Jezus sprak: "Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot aan dit uur gekomen." Johannes 12, 23-27.

28 maart

PALM- OF PASSIEZONDAG

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pater Kunnekkadan SVD.



zondag 10.00 uur : Plechtige hoogmis met palmwijding en palmprocessie. M.m.v. de Cantorij. Celebrant in deze viering is pater Kunnekkadan SVD.

Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels overheen en Hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels op de weg uit, anderen groene takken die ze in het veld gekapt hadden. De mensen die Hem omstuwden, jubelden: "Hosanna; Gezegend de Komende in de naam des Heren; Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna in den hoge!" Marcus 11, 7-10.

29 maart

BOETEVIERING

maandag 19.00 uur : Boeteviering door pater Tharsis SVD. Aansluitend gelegenheid voor persoonlijke biecht.

31 maart

OLIEWIJDING IN DE KATHEDRALE KERK

woensdag 19.30 uur : Eucharistieviering in de Kathedrale Kerk, Mathenesserlaan 307, Rotterdam. Tijdens deze viering worden de Heilige Oliën gezegend voor de geloofsleerlingen (doopsel) en de zieken en wordt het Heilig Chrisma (vormsel) gewijd.



1 april

WITTE DONDERDAG:

INSTELLING VAN DE H. EUCHARISTIE EN HET H. PRIESTERSCHAP

19.00 uur : Gezongen eucharistieviering. Celebrant is pastoor Duynstee. Tijdens deze viering bent u in de gelegenheid om onder twee gedaanten te communiceren. Aansluitend aan deze viering is er gelegenheid voor aanbidding tot 21.00 uur.

Toen Jezus dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleden had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan, sprak Hij tot hen: "Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb." Johannes 13, 12-15.

2 april

GOEDE VRIJDAG: VASTEN- EN ONTHOUDINGS DAG

11.00 uur : Kinderkruisweg door pater Tharsis SVD.

15.00 uur : Kruisweg door pastoor Duynstee.

19.00 uur : Goede Vrijdag-viering door pastoor Duynstee. Het Lijdensverhaal wordt gelezen, er is kruisverering en gelegenheid tot communiceren. U wordt uitgenodigd 's-avonds bloemen mee te brengen voor de bloemenhulde aan het kruis. Na afloop zullen de bloemen bij de beeltenis van de Moeder van Smarten worden geplaatst.



Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de Schrift vervuld zou worden: "Ik heb dorst." Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: "Het is volbracht." Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest. Johannes 18, 28-30.

3 april

PAASZATERDAG: PAASWAKE

12.00 uur : Zegening van Paasmandjes door pater Tharsis SVD.

21.00 uur : Wijding van het nieuwe vuur, het ontsteken van de Paaskaars en wijding van het doopwater. Celebrant in deze viering is pastoor Duynstee.

Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf. Ze zeiden tot elkaar: "Wie zal de steen voor ons van de ingang van het graf weggrollen?" Opkijkend bemerkten ze echter dat de steen weggerold was; en deze was zeer groot. Binnengetreden in het graf zagen ze tot hun ontsteltenis aan de rechterkant een jongeman zitten in een wit gewaad. Maar hij sprak tot haar: "Schrikt niet, Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisigd is. Hij is verrezen. Hij is niet hier." Marcus 16, 2-6.

4 april

HOOGFEEST VAN PASEN: VERRIJZENIS VAN DE HEER

zondag 10.00 uur : Feestelijke Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei en het dameskoor Jubilat. Celebrant is pastoor Duynstee.

13.30 uur : Eucharistieviering gebedskring 'Mama di Rosario'. Celebrant is pastoor Duynstee.

Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan. Johannes 20, 6-9.



5 april

TWEEDE PAASDAG

maandag 10.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor Jubilat. Celebrant is pater Kunnekkadan SVD.

11 april

TWEEDE ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pastoor Duynstee.

zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilat. Celebrant is pastoor Duynstee.

Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Vervolgens zei Hij tot Tomas: "om hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig." Toen riep Tomas uit: "ijn Heer en mijn God!" Toen zei Jezus tot hem: "mdat ge Mij gezien hebt, geloofd ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben." Johannes 20, 26-29.

18 april

DERDE ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is rector Egging.

zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei. Celebrant is rector Egging.

Jezus sprak tot hen: "Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was: Alles wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, in de profeten en psalmen moet vervuld worden." Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: "Zo staat er geschreven: dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden en dat in zijn naam bekering tot vergeffenis van de zonden gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem." Lucas 24, 44-47.

25 april

VIERDE ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pater Tharsis SVD.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. de Cantorij. Celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD.

Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Johannes 10, 14-15.

In de meimaand is er op de woensdagavonden om 19.00 uur Lof en Rozenkransgebed (te beginnen op de eerste woensdag 5 mei)

2 mei

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN. GOEDE HERDER FEEST

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pastoor Duynstee.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei. Celebrant is pastoor Duynstee.
13.30 uur : Eucharistieviering gebedskring 'Mama di Rosario'. Celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur, en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen." Johannes 15, 5-7.

9 mei

ZESDE ZONDAG VAN PASEN: LIDUINAFEEST

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is rector Egging.
zondag 10.30 uur : Plechtige Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio. Celebrant is rector Egging.
12.00 uur : Koffie, thee (en gelegenheid een zelf meegebrachte lunch te gebruiken) in de Wilgenburg.
13.15 uur : Gebedsdienst voor aanvang van de processie.
14.00 uur : Processie met de relieken van Liduina door de straten van Schiedam, met om circa 14.30 uur een korte gebedsdienst in de Grote of Sint Janskerk.
15.15 uur : Koffie, thee in de Wilgenburg.
16.00 uur : Vespers en plechtig Lof met uitstelling van het Allerheiligste, m.m.v. de Broederschap en de koren In Honorem Dei en Jubilatio.



In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf." Johannes 15, 9-17

13 mei

HOOGFEEST VAN DE HEMELVAART VAN DE HEER

woensdag 19.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pastoor Duynstee.
donderdag 10.00 uur : Gezongen eucharistieviering. Celebrant in deze viering is pastoor Duynstee.



In die tijd toen Jezus aan de elf verscheen, sprak hij tot hen: "Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn." Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God. Marcus 16, 15-19.

16 mei

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pastoor Duynstee.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei. Celebrant is pastoor Duynstee.

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: "Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij. Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. Maar nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hen uw woord meegegeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad." Johannes 17, 11-15.

23 mei

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant in deze viering is pater Kunnekkadan SVD.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. de Cantorij. Celebrant in deze viering is pater Kunnekkadan SVD.

Op de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u." Na deze woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvang de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." Johannes 20, 19-23.

24 mei
TWEEDE PINKSTERDAG

maandag 10.00 uur : Eucharistieviering
m.m.v. het dames-
koor Jubilatio. Celebrant is pastoor Duynstee.



30 mei
HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is rector Egging.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio. De
celebrant is rector Egging.

De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld." Matteüs 28, 16-20.

6 juni
HOOGFEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN
BLOED VAN CHRISTUS (SACRAMENTSDAG)

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is
pastoor Duynstee.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor
In Honorem Dei. De celebrant is
pastoor Duynstee.
13.30 uur : Eucharistieviering gebedskring
'Mama di Rosario'. Celebrant in
deze viering is pater Asa SVD.



Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: "Neemt, dit is mijn Lichaam." Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. En Hij sprak tot hen: "Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat vergoten wordt voor velen. Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik het, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk van God." Marcus 14, 22-25.

UITGAVE

Geloofsgemeenschap De Goede Herder
Schiedam, deelgemeenschap van R.K.
parochie De Goede Herder. Basiliek van
de H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
Singel 104, 3112 GS Schiedam.
010 - 426 82 28 www.liduinabasiliek.nl

PASTORAAL TEAM PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Ch.E.M. Duynstee, pastoor (pr) A. Kunnekkadan SVD (pr)
H.M.W. Egging, rector (pr) M.V. Tharsis SVD (pr)
A. Wepster (secretariaat), tel.: 06 - 31 99 09 59

EUCHARISTIEVIERINGEN

woensdag : 8.30 uur zaterdag : 18.00 uur
donderdag : 19.00 uur zondag : 10.00 uur
vrijdag : 8.30 uur

PASTORAATSGROEP

Begeleider : Pastoor Dynstee
Leden : Michiel Rutten, Janet Bisschop, Wim Engelen
Riek Wouters

BANKREKENINGNUMMERS

Misintenties : Rekeningnummer NL58 INGB 0000 5303 42
t.n.v. : Pastoor Liduinakerk, Schiedam

AKB en/of onderhoud : Rekeningnummer NL45 INGB 0002 6250 00
t.n.v. : Liduinabasiliek, Schiedam

Vriendenstichting : Rekeningnummer NL54 INGB 0006 6944 73
t.n.v. : Stichting Vrienden van de basiliek van de heilige
Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans.

MISINTENTIES

Contactpersoon : Mevrouw Th.C.M. Kappelhof-Streep.
Tel.: 010 - 426 82 62 Email: thcmstreep@hetnet.nl

WILGENBURG

Contactpersoon : Land van Ris 6 Tel.: 010 - 426 85 24
: Silvio Jonge
Tel.: 06 - 51 21 82 88 Email: chonchi45@hotmail.com

ZIEKENBEZOEK

Contactpersoon : Mevrouw Th. Bakker-Janse.
Tel.: 010 - 426 72 83 Email: tbi39@caiway.nl

KOPIJ INLEVEREN : Vóór 11 mei 2021 via koepel@kpnmail.nl