

Op weg als geloofsgemeenschap.

In Schiedam gaan wij samen vieren. Op 9 september & op 11 november zijn er twee gezamenlijke vieringen gepland. Deze vieringen beginnen om 10.30 uur in de Liduina Basiliek. In 2019 staan er 9 gezamenlijke vieringen gepland. (Dus iedere maand, behalve juli, augustus en december).

Groeien in gezamenlijkheid is elkaar leren kennen & aan elkaar durven wennen. Parochianen uit de huidige vier Schiedamse kerken ontmoeten elkaar in vormen & manieren van vieren. Daarom zijn de andere kerken gesloten op de zondag dat de gezamenlijke viering er is.

Liturgische commissie

De gezamenlijke vieringen worden voorbereid door de commissie liturgie. Deze commissie bestaat uit vrijwilligers van de vier Schiedamse kerken. Eigenlijk legt de commissie de weg af die wij als parochianen hopen te gaan. Dat is wel spannend, want op het eerste oog lijken de verschillen tussen de verschillende kerkgemeenschappen groot.

Het eerste begin.

Wij zijn begonnen om uit te wisselen welke gebruiken 'eigen' zijn aan de liturgie in de kerken waarin ieder thuis is. En vooral: wat ons beweegt op die manier te vieren. In dat gesprek was het heel opvallend dat, ondanks verschillen in stijl, de beleving van liturgie eigenlijk niet zo ver uiteen liep. Wij zoeken allen in de liturgie vooral ruimte voor het mysterie.

Op de tweede avond zijn de leden van de commissie op zoek gegaan naar gezamenlijke elementen in de liturgie. Daarbij houden wij ons aan de randvoorwaarden die in het algemeen in de kerk gelden, en aan de voorwaarden die gelden voor een parochiekerk en basiliek. Ideeën voor gezamenlijke elementen waren: het branden van wierook bij de voorbede (om te symboliseren dat onze gebeden mogen opstijgen tot voor Gods aanschijn) en het door parochianen vanuit de kerk naar het altaar brengen van de gaven van brood en wijn.

Een herkenbaar welkom.

Om te zorgen dat ieder zich welkom voelt zijn herkenbare personen belangrijk. Bij elke gezamenlijke viering zullen parochianen bij de ingang van de kerk worden welkom geheten door twee gastheren/-vrouwen uit verschillende kerken. De lector komt vanuit de kerkgemeenschap die de viering 'draagt'.

Acolieten zijn in de ene kerk heel gewoon, terwijl andere kerken geen acolieten hebben. Wij zoeken nog naar een vorm die past bij de gezamenlijke vieringen. Daarbij hebben wij het plan opgevat om voor gezamenlijke vieringen iets jongere misdienaars te werven.

Bij elke viering is er één kerkgemeenschap die de viering 'draagt', met haar eigen stijl van vieren, met eigen koor en met gezamenlijke elementen. Zij bereiden de viering in concept voor. Nadat deze opzet in de commissie liturgie is besproken, wordt de orde van dienst samengesteld en een liturgieblad gemaakt. Elke gezamenlijke viering wordt in de eerstvolgende bijeenkomst van de commissie liturgie geëvalueerd.

In het jaar maken we kennis met verschillende manieren van vieren. En wij hopen dat, naar mate wij elkaars manier van vieren leren kennen, de gezamenlijkheid zal groeien. De eerste gezamenlijke viering is op zondag 9 september om 10.30 uur in de Liduina Basiliek. De viering is voorbereid vanuit de H. Hartgemeenschap en het H. Hartkoor zal zingen.

Voor de leden van de liturgische commissie is het voorbereiden van gezamenlijke vieringen een uitdaging, een avontuur. Het was al een opluchting om te merken dat de verschillen veel minder groot zijn dan wij vooraf dachten. Hopelijk wordt dat ook de ervaring van parochianen die aan deze vieringen deelnemen.

Communicatie.

De liturgische commissie wil extra veel aandacht uit te laten gaan naar de communicatie met de medeparochianen.

"Om stappen te kunnen zetten moet je ook stappen kunnen volgen."

Liturgie Commissie Schiedam